

Kerkbrief



11 april 2021

Tweede zondag van Pasen

online viering vanuit Dorpskerk Bathmen

Aan de dienst werken mee

Voorganger:	ds. Hanneke Diermanse
Organist/ pianist:	Ingeborg van Dokkum-Prins
Ouderling van dienst:	Géke Veldwachter
Diaken:	Tonny Oplaat
Lector:	Gera Ploeg
Geluid	Be Meijer
PowerPoint	Theo Overduin
Camera	Freek Beltman
Koster	Joke Bronsvoord



**Protestantse Gemeente
Bathmen-Okkenbroek**



ORDE VAN DIENST

Orgelspel voor de dienst – door *Ingeborg*

Sonata I, deel 1 - J.S. Bach (1685-1750)

Welkom – door *Géke*

Bemoediging en gebed van toenadering – door *Géke*

O: Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige

A: Die hemel en aarde gemaakt heeft,

O: Die trouw blijft tot in eeuwigheid

A: en niet loslaat het werk van zijn handen.

O: (...)

Vernieuw ons naar het beeld van Christus

A: opdat wij waarlijk uw kinderen mogen zijn

en U mogen liefhebben en dienen

met al onze krachten.

Amen.

Muziek en gesproken tekst: 'Ik zeg het allen, dat Hij leeft' (LB 642)

Muziek 1 Ik zeg het allen, dat Hij leeft,

dat Hij is opgestaan,

dat met zijn Geest Hij ons omgeeft

waar wij ook staan of gaan.

Lezen 2 Ik zeg het allen, en de mond

van allen zegt het voort,

tot over 't ganse wereldrond

de nieuwe morgen gloort.

Lezen 3 Nu schijnt ons deze wereld pas

der mensen vaderland:

een leven dat verborgen was

ontvangen we uit zijn hand.

Lezen 4 Ten onder ging de sterke dood,
ten onder in de vloed;
nu straalt ons in het morgenrood
zijn toekomst tegemoet.

Lezen 5 De donkere weg die Hij betrad
komt uit in 't hemelrijk,
en wie Hem volgen op dat pad,
worden aan Hem gelijk.

Lezen 6 Wees nu, wie rouw draagt, eens voor al
getroost en wanhoop niet:
een weerzien zonder einde zal
verzoeten uw verdriet.

Muziek 7 Nu is op aard geen goede daad
meer tevergeefs gedaan,
want wat gij goed doet is als zaad,
dat heerlijk op zal gaan.

Muziek 8 't Is feest, omdat Hij bij ons is,
de Heer die eeuwig leeft
en die in zijn verrijzenis
alles herschepen heeft.

Groet:

V: De vrede van de Heer is met u.

A: Zijn vrede is ook met u.

Gebed om opening

Schriftlezing: Johannes 20: 19 - 31– door Gera

Luisterlied (usb): 'Liefde is licht, opnieuw geboren' (LB 636)

1 Liefde is licht, opnieuw geboren,
wakker uit nacht en eenzaamheid;
liefde wil strelen niet verstoren
hunkering naar geborgenheid.
Liefde heeft handen, ogen, oren
zo open als de dageraad:
liefde heeft nooit de hoop verloren –
liefde leeft langer dan de haat.

2 Liefde is licht, laat zich niet vangen,
komt door gesloten deuren heen,
biedt aan de woede beide wangen,
breekt harten harder dan een steen.
Liefde kan legers overwinnen,
springt hoger dan de hoogste muur,
blust, door de vijand te beminnen,
harden van hoog oplaaierend vuur.

3 Liefde is licht, uit Hem geboren
die zelf de bron van liefde is;
Hij heeft zijn kind aan ons verloren,
Pasen schrijft zijn geschiedenis.
Laat dan uw ziel in zonlicht dopen;
weg boze dromen – wees gerust!
Boven mij gaat de hemel open:
Gods liefde die ons wakker kust.

Woorden bij het WOORD

Luisterlied (usb): Jezus, U bent het licht (Taizé)

Jezus, U bent het licht in ons leven,
laat nimmer toe dat het duister tot mij spreekt.
Jezus, U bent het licht in ons leven,
open mij voor Uw liefde, o Heer.

Diaconale mededeling – door Tonny

- **Kerk en diaconie**
- **Meester Geertshuis**

Het Mr. Geertshuis in Deventer wil overdag een thuis geven aan mensen die dat overdag niet of niet volledig hebben. Deze mensen kunnen binnenlopen en contact maken met vrijwilligers en daardoor meer zin aan hun leven geven. Verschillende keren zijn er groepjes mensen vanuit Bathmen in het Mr. Geertshuis actief (geweest) als vrijwilliger. Het Mr. Geertshuis kan uw ondersteuning goed gebruiken.

Gebeden, bij elk van vier intenties licht van de Paaskaars

en orgelspel acclamatie: 'God van leven en licht' (LB 368f)

God van leven en licht, maak alles nieuw.

Halleluja.

Slotlied: 'Licht, ontloken aan het donker' (LB 600)

1 Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

2 Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

3 Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

4 Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood.
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

5 Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

Zegen

Orgelspel na de dienst – *door Ingeborg*
Christ lag in Todesbanden - J.S. Bach (1685-1750)
